

De Koran

Introductie

Reciteer: Al-Faatihah + Al-Baqarah 1-5

Alle lof zij God, die ons op deze mooie avond bijeen heeft doen komen om te praten over het geloof in Hem. Vervolgens gaat mijn dank uit naar Jan-Willem en alle leden van het CCIV die deze bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt. Verder gaat mijn dank uit naar alle aanwezigen in het algemeen en naar mevrouw Peters – juf Ans – in het bijzonder, die mij heeft geholpen Gods eerste bevel en tevens Zijn eerste openbaring aan profeet Mohammed na te komen: Iqra', oftewel 'lees!' Zonder haar zou mijn leesvaardigheid minder geweest zijn, daar zij mij op de basisschool ondersteunde in het leren lezen.

De Koran...

De Koran is Gods laatste Boek geopenbaard aan de mensheid, via Zijn laatste profeet Mohammed.

Het is het Boek waaraan geen twijfel is. Wie zich eraan vasthoudt zal geleid zijn. Wie ernaar oordeelt zal rechtvaardig zijn. Wie ermee spreekt, zal het goede spreken...

Het is het Boek waarover God zelf zegt: "Voorwaar, deze Koran leidt tot dat wat juister is..."

Het is het boek dat, hoe vaker je het leest, hoe meer je ervan wil lezen... Je raakt er nooit op uitgekeken... Iedere keer inspireert het je om het goede te doen en het slechte te mijden...

De Koran is het enige Boek waarvan zowel door vriend als vijand beweerd wordt dat het wellicht het enige boek is dat 14 eeuwen onveranderd is gebleven. Onder de critici van de islam die dit onderschrijven, behoort Sir William Muir, schrijver van 'The Life of Mahomet. Citaat: "There is probably no other book in the world which has remained twelve centuries (now fourteen) with so pure a text."

Hoe kan het ook anders, terwijl God het in stand houden van haar woorden aan niemand minder heeft overgelaten dan Zichzelf.

"Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover."

[Al-Hidjr: 9]

Vanavond zullen wij het hebben over de Koran, een aantal verzen belichten en een aantal verzen aanhalen die zowel de moslim als de niet-moslim handvatten kunnen bieden in zijn alledaagse handelingen.

De Koran in grote lijnen

De Koran is geopenbaard over een tijdsbestek van 23 jaar. Van Mohammeds (v.z.m.h.) 40^e levensjaar tot aan zijn dood op zijn 63^e. De openbaring begon in Mekka in de grot genaamd Hira, waar Mohammed zich vóór zijn profeetschap in terugtrok om zich af te zonderen van de mensen en na te denken over God en Zijn schepping. Het eerste wat aan hem geopenbaard werd, waren de volgende verzen:

Reciteer: Iqra' 1-5

Niet veel later kreeg hij het gebod om de boodschap te verkondigen:

“O jij ommantelde, sta op en waarschuw!”

[De Ommantelde: 1-2]

Dit deed hij toen heimelijk en met mondjesmaat.

Daarna kwam het gebod om de boodschap aan eenieder uit te dragen:

“En verkondig luid wat jou bevolen is!”

[Al-Hidjr: 94]

Tot het moment dat hij het aanbidden van andere goden dan de enige echte God afkeurde, werd hij niet tegengesproken of lastigvallen. Daarna, echter, kregen hij en zijn volgelingen het zwaar te verduren.

Om het verhaal van de Koran niet de doen overgaan in het verhaal van de profeet (v.z.m.h) – alhoewel beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en het een niet begrepen kan worden door het ander, zal ik in vogelvucht ingaan op de verschillende soorten verzen van de Koran.

Mekka- en Medinaverzen

Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de Mekkaanse verzen en de Medineze verzen. De profeet is geboren in Mekka en heeft daar na het begin van zijn profeetschap nog 13 jaar gewoond. Daarna emigreerde hij naar Medina, een stad bijna zo'n 500 km ten noorden van Mekka. Daar leefde hij nog 10 jaar alvorens hij stierf. De mensen van Mekka verwierpen in het begin zijn boodschap. In Medina werd hij daarentegen met open armen ontvangen en gesteund, waarna de islam begon te bloeien. Er is daarom een groot verschil tussen de Mekkaanse verzen en de Medineze verzen. Allereerst, de definitie van Mekkaanse en Medineze verzen:

Mekkaanse verzen zijn die verzen die voor de emigratie geopenbaard zijn, en Medineze verzen zijn de verzen die daarna geopenbaard zijn. Het kan zijn dat een vers na de emigratie in Mekka geopenbaard is en toch wordt gecategoriseerd als een Medinees vers. De plek is dus niet leidend, maar of het voor of na de emigratie is neergezonden.

Kenmerkend voor de Mekkaanse verzen is het volgende:

- De verzen zijn korter en krachtiger van aard
- Onderwerp is veelal het geloof in Allah en in het Hiernamaals
- De gemeenschap wordt aangesproken met “O jullie mensen...”
- Er komen vaak verhalen van de vroegere profeten in voor
- Het verhaal van Adam en Iblis wordt alleen in Mekkaanse hoofdstukken genoemd.

Kenmerkend voor de Medineze verzen is het volgende:

- De verzen zijn langer
- De verzen gaan vaak over de islamitische wetgeving, zoals regels omtrent de aanbiddingen zoals het gebed, de zakaat, het vasten, de pelgrimstocht, regels omtrent het huwelijk, scheiding, erfenis of strafrecht
- De gemeenschap wordt aangesproken met “O jullie mensen...”
- Wanneer de Joden of de Christenen met “O lieden van het Boek” worden aangesproken betreft dit altijd een Medinees vers.

Hoofdstukken

In totaal kent de Koran 114 hoofdstukken met alle een titel. Het kleinste hoofdstuk, soera Al-Kawthar (De overvloed) telt 3 verzen en het langste hoofdstuk, soera Al-Baqarah (De Koe) telt er 286. Overigens hoeft de titel van een hoofdstuk niet de gehele inhoud van het hoofdstuk te bedekken, maar kan het slechts een keer genoemd zijn in dat hoofdstuk.

Ieder hoofdstuk wordt ingeleid met "Bismi-llaahirahmaanie-rrahiem." In de Naam van God, de Erbarmers, de Barmhartige.

De onderwerpen die in de Koran besproken worden zijn legio:

- Er wordt gesproken over God zelf, Zijn alleenrecht op aanbidding, Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen en Zijn overvloedige gunsten jegens Zijn schepping. Hoe perfect heeft God wel niet de hemelen en de aarde geschapen, de zon en de maan, de sterren in de hemel, de bergen, de bomen, de dieren die wij berijden? Hoe wonderlijk is de schepping van de mens wel niet? De Koran praat in meerdere verzen tot in detail over de groei van het embryo, tot in zo'n detail dat Dr. Keith Moore – een vooraanstaande Canadese professor in embryologie – in het begin van de jaren 80 heeft gezegd dat hij het onmogelijk acht dat Mohammed deze verzen van iemand anders dan God heeft ontvangen.
- Er wordt gesproken over de boodschappers, hoe zij hun volk uitnodigden tot geloof, hoe hun volk hen verloochende en wat de straf was waar God hen mee trof. Met kop en schouders steekt Mozes boven de andere profeten uit, die bijna 200 keer in de Koran wordt genoemd. Zijn verhaal wordt in meer dan 10 hoofdstukken geschetst, met telkens een ander aspect van zijn verhaal of een andere invalshoek. Jezus wordt overigens zo'n 25 keer in de Koran genoemd.
- Er wordt gesproken over de verschillende aanbeddingen, het belang daarvan en hoe deze te verrichten
- Er wordt gesproken over de goede omgangsvormen, de goede zeden en de verheven karaktereigenschappen. Zo wordt de moslim aangespoord tot het betrachten van goedheid jegens de ouders, de echtgenoten, de kinderen, de familieleden, de burens, de armen, de zwakkeren, de wezen, de regeringsleiders, de vriend en de vijand. De moslim dient waarachtig te zijn, geduldig en vergevensgezind. Aan de andere kant is de moslim verboden gierig te zijn, verkwistend en mag hij geen verderf op aarde zaaien.
- Er wordt gesproken over de transacties, zoals het doen van zaken, het lenen van geld en de verboden transacties.
- Er wordt gesproken over voedsel, wat halal is wat verboden is. Zo is naast varkensvlees, een dier dat is overleden verboden, een dier dat doodgeslagen, verstikt, doodgevallen of doodgestoten is. Verder is alles wat bedwelmt verboden, zoals alcohol en drugs.
- Er wordt gesproken over het wereldse leven en diens vergankelijkheid en het betere Hiernamaals en diens eeuwigheid. Een geleerde (Malik ibn Dinar) zei eens: "Als het wereldse leven van tijdelijk goud zou zijn en het hiernamaals van eeuwig zand, dan zou het verstandig zijn eeuwig zand te verkiezen boven tijdelijk goud. Welnu, het wereldse leven is tijdelijk zand en het hiernamaals is eeuwig goud."
- En er wordt gesproken over de hel en haar verschrikkingen en het paradijs en haar pracht en praal.

Overigens, deze onderwerpen zijn verspreid over de hele Koran en worden meerdere malen aangehaald. De Koran is namelijk niet chronologisch gerangschikt en ook niet op onderwerp.

De Koran als handvat

Goedheid jegens ouders

Een onderwerp dat met regelmaat terugkomt in de Koran en waarvan ik denk dat wanneer wij dit zouden begrijpen en de inhoud daarvan in praktijk zouden brengen de maatschappij er beter op wordt, is de goede omgangsvorm met de ouders.

Wat opmerkelijk is, is dat op meerdere plekken in de Koran direct na het noemen van het alleenrecht van God op aanbidding – het grootste en belangrijkste gebod van de Koran – dat direct daarna het goed zijn tegenover de ouders genoemd wordt. Zo staat in soera An-Nisaa (De Vrouwen):

“Dient God en voegt aan Hem niets als metgezel toe. En weest goed voor de ouders.”

[De Vrouwen: 36]

En in soera Al-Israa (De Nachtreis) staat het volgende:

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders.”

[De Nachtreis: 23]

Dat deze twee geboden in één adem genoemd worden, onderschrijft het belang en de verhevenheid van het goedheid betrachten jegens de ouders.

Hoe kan het ook anders, terwijl beide daden te maken hebben met dankbaarheid. Dankbaar zijn aan God door hem te aanbidden, omdat Hij ons heeft geschapen. En dankbaarheid aan de ouders, omdat zij ons ter wereld hebben gebracht en ons hebben opgevoed.

Vandaag de dag zien we dat er volwassen kinderen zijn die om onbenullige redenen de relatie met hun ouders verbreken, blij zijn als een stugge vader komt te overlijden of niet bereid zijn hun ouders thuis te verzorgen of in huis te nemen maar hen doorverwijzen naar opvangtehuizen. Vaak zijn de bedoelingen goed, maar vaak ook niet en vindt men de ouders meer een last.

De Koran leert ons dat onze ouders recht hebben op onze gehoorzaamheid, dat we ze moeten eren, dat we niet anders dan op een goede en beleefde manier tegen hen spreken, en dat ons ongenoegen bij het verrichten van taken voor hen, niet door hen opgemerkt mag worden. En zelfs na hun dood zijn de kinderen niet van hun ouders af, en zijn zij hen veelvuldige smeekbedes schuldig.

In soera Al-Israa (De Nachtreis) staat:

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan niet: "Foei" tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen. En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg: "Mijn Heer, erbarm U over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.”

[De Nachtreis: 23-24]

Het geloof in de voorbeschikking

Een ander aspect in de Koran dat het leven zowel voor jezelf als voor je medemens aangenamer zal maken, is het geloof in Gods voorbeschikking. Hoe vaak lijdt men wel niet aan depressie ten gevolge van tegenslagen in het leven? Hoe vaak vloekt men wel niet bij het missen van de trein of de bus of bij het zakken voor een belangrijk examen? Hoe vaak verlaat men wel niet het geloof in tijden van ernstige ziekte, hevige armoede of oorlog? Waarom kent de mens überhaupt ook slechte tijden en is het leven niet altijd rozengeur en maneschijn?

God zegt in soera Al-Hadid (Het Ijzer):

“Geen onheil valt op de aarde of bij jullie zelf of het staat in een boek voordat Wij het laten gebeuren. Dat is voor God gemakkelijk. Het is, opdat jullie niet bekommerd raken over wat jullie ontgaan is en je niet verheugen over wat tot jullie komt. En God bemint geen enkele ingebeelde en verwaande.”

[Het Ijzer: 22-23]

Alles is vooraf bepaald en staat geschreven in een boek. In een profetische overlevering staat dat alles wat ooit zou gebeuren 50.000 jaar voor de schepping van de hemelen en de aarde stond geschreven.

De Koran leert ons dat God Alwetend is en Alwijs. Niets gebeurt zonder Zijn kennis en niets gebeurt zonder dat daar een wijsheid achter zit. Wanneer ons het goede treft dienen we niet hoogmoedig en opstandig te worden maar moeten we dankbaar zijn. En wanneer het slechte ons treft moeten we geduldig zijn met Gods beschikking. Ofwel het is een test waarmee jouw niveau bij God zal stijgen wanneer je de test doorstaat, ofwel het komt door een van je zonden die God middels deze tegenslag uitwist.

Vaak kunnen we deze les in de Koran uit verhalen opmaken, zoals bijvoorbeeld in het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob. Zijn zonen gooiden hun jongere broer in de put en beweerden dat de wolf hem had opgegeten. Jaren later werd hun jongere broer Benjamin verdacht van diefstal van een Egyptische koning. Hij werd aangehouden en zij moesten zijn vader vertellen dat hij weer een zoon kwijt was. Dit alles maakte zijn geloof niet zwakker, maar hij antwoordde:

“Jullie hebben jezelf iets wijsgemaakt! Dus maar mooi geduldig verdragen. Misschien dat God hen gezamenlijk bij mij zal brengen. Hij is de wetende, de wijze.”

[Jozef: 83]

Hij wanhoopde niet aan Gods genade, maar wist dat God ervan op de hoogte was en dat er een wijsheid achter zit en bleef vol goede moed.

Toen aan het einde van het verhaal Jakob met beide zonen werd herenigd, zei Jozef tegen hem:

“Komt Egypte, zo God het wil, veilig binnen.” En hij verhief zijn ouders op de troon. En zij vielen eerbiedig buigend voor hem neer. En hij zei: “O mijn vader, dit is de uitleg van mijn droom van vroeger. Mijn Heer heeft hem waargemaakt en Hij heeft mij goed gedaan toen Hij mij uit de gevangenis heeft laten komen en Hij heeft jullie uit de steppe laten komen nadat de satan tussen mij en mijn broers tweedracht had gebracht. Mijn Heer is welwillend voor wie Hij wil; Hij is de wetende, de wijze.”

[Jozef: 99-100]

Laten we dus bij de tegenslagen in ons leven, of het nou grote zijn of kleine, niet vloeken of ons ongenoegen aan God blijken, maar laten we het accepteren en beseffen dat God er weet van heeft en er een wijsheid achter schuilt die wij niet kennen.

Jezus in de Koran

Ik wilde graag afsluiten met een voordracht uit de Koran. De reden hiervoor is dat twee weken geleden een leerling aan mij vroeg of ik moslim was. Toen ik bevestigend antwoordde, vroeg hij of Jezus voorkomt in de islam? Ik antwoordde met 'Ja!' waarna hij zei: 'Ik zei het toch, Chaimael' Chaimae was een moslima die niet wist dat Jezus onderdeel was van ons geloof. Had zij dan nog nooit de Koran gelezen, vroeg ik mij af? Met deze voordracht wil ik u een indruk geven van hoe de Koran over Jezus spreekt.

Recitatie: Maryam 16-36

Dit is de Koran in grote lijnen. De Koran leert mij God kennen, wat goed voor me is en wat niet, hoe ik met anderen moet omgaan... Het leert me wie Jezus is en de profeten voor hem.... En het geeft mij innerlijke rust bij het reciteren of luisteren ervan...

Dit is wat de Koran met mij doet. Wat doet het met u?

Dankuwel!

06-26956781